

LINTJESREGEN 2019 GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

SPEECH BURGEMEESTER GOVERT VELDHIJZEN

Graag heet ik u allen welkom bij de jaarlijkse uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen aan de vooravond van Koningsdag. In het bijzonder natuurlijk de personen die vandaag een onderscheiding zullen ontvangen en hun familie en vrienden. U bent door hen vandaag nietsvermoedend naar Alcazar gelokt, om in het zonnetje te worden gezet.

Het verlenen van onderscheidingen heeft een lange geschiedenis. In vroeger eeuwen diende het om personen aan de vorst te binden. Sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 was het een middel om dappere militairen en verdienstelijke landgenoten te eren. Daarbij werd tot ver in de vorige eeuw goed gelet op rangen en standen. Wie lang genoeg dezelfde werkgever had gediend kreeg automatisch een lintje. Vrouwen kwamen ook daardoor maar spaarzaam voor een onderscheiding in aanmerking.

Twintig jaar geleden werd het roer stevig omgegooid. Bijna alle automatismen verdwenen uit het systeem. Koninklijke onderscheidingen worden nu vooral uitgereikt voor uitzonderlijke prestaties en belangeloze bijdragen aan de samenleving. Zonder op rangen en standen te letten. Ook vrouwen kwamen steeds vaker aan de bak.

Het fenomeen Koninklijke onderscheidingen staat niettemin regelmatig ter discussie. Niet iedereen stelt een onderscheiding op prijs. Uiteraard is dat ieders goed recht. Toch vind ik het wel mooi dat in ons land voor belangeloze inzet voor de samenleving nog steeds een systeem bestaat waarbij de samenleving daarvoor ook eens dankjewel zegt. En dat dat gebeurt bij besluit van de hoogste autoriteit, de Koning, geeft daaraan een extra betekenis. Het betekent ook dat er goed naar gekeken is: door de aanvragers, door de burgemeester en de commissaris van de Koning, door het kapittel van de civiele orden en de minister, die allen een positief advies hebben gegeven, voordat de Koning een handtekening zette onder het besluit.

Bij de toekenning van Koninklijke onderscheidingen wordt nog altijd onderscheid gemaakt. Er bestaan de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. De eerste orde is vooral bedoeld voor uitzonderlijke prestaties, de tweede voor belangeloze bijdragen aan de samenleving. In elke orde zijn er ook verschillende rangen. Wie in welke rang wordt benoemd is niet meer afhankelijk van de positie in de maatschappij, maar van de aard van de bijdrage daaraan. Als die bijdrage vooral van

lokale betekenis is wordt iemand Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gaat het om meer dan lokale betekenis, dan wordt men doorgaans benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Is de bijdrage heel bijzonder of van internationale betekenis, dan is benoeming tot Officier mogelijk. Voorop staat echter dat alle vandaag in de Hoeksche Waard en de rest van het land en het Koninkrijk onderscheiden personen dat danken aan hun verdienste voor onze samenleving.

Dan wil ik nu overgaan tot de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen:

De heer en mevrouw Van Ballegooijen, met u als echtpaar mag ik beginnen.

Wat fijn dat u beiden zich al vele jaren inzet voor de samenleving en in het bijzonder voor het cultuurbehoud in Strijen. Het museum "Het Land van Strijen" is sinds 2004 voor u beiden een 2^e thuis, of is het misschien andersom en is het museum uw thuis? In ieder geval verblijven jullie daar samen minimaal 50 uur per week en zonder u beiden zou het museum er niet zo uitzien als nu. U beiden zorgen ervoor dat er zelfs busreizen naar Strijen worden georganiseerd om het museum te bezoeken waardoor het aantal bezoekers gemiddeld op 2500 komt per jaar! U zet Strijen en daarmee de Hoeksche Waard op de kaart!

Ik geef een korte opsomming wat u allemaal doet voor het museum: u geeft rondleidingen, verzorgt de PR en organiseert – zoals gezegd – busreizen, regelt wisselexposities, regelt de planning voor de andere vrijwilligers, verricht onderhoud en dan zijn er nog vele hand- en spandiensten waarschijnlijk niet genoemd.

Tevens is de heer Van Ballegooijen 28 jaar voorzitter geweest van de Zondagsschool in Strijen. Naast uw werkzaamheden voor het museum, ziet u ook nog kans om bestuurslid te zijn van de Draggers Vereniging Rijnmond, ook mooi en waardevol werk!

Meneer en mevrouw Van Ballegooijen, voor al uw diensten voor de samenleving heeft het de Koning besloten dat ik u beiden de versierselen die horen bij een Lid in de Orde van Oranje-Nassau mag opspelden. Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw Sassenburg

U kwam hierheen omdat u gezellig ging brunchen met vriendinnen! Die brunch wordt uitgesteld heb ik begrepen want vandaag wordt ook u in het zonnetje gezet!

U zet zich al 33 jaar in als vrijwilliger voor de EHBO-vereniging

Mijnsheerenland/Westmaas. Bij evenementen bent u als EHBO-er erbij om te hulp te schieten als dat nodig is. Dit geeft een veilig gevoel voor de organisatoren en deelnemers. Daarnaast geeft u uw kennis door door les te geven aan jeugdleden en op basisscholen. Ook bent u bestuurslid geweest van Colonne en Commandant van het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard, u was instructeur van cursussen bij de jeugdafdeling en

bent thans nog vrijwilliger bij bijzondere vakanties. Ook bent u 20 jaar Lotus-vrijwilliger geweest bij ARBO-oefeningen.

Mevrouw Sassenburg, voor uw jarenlange inzet kan ik u mededelen dat de Koning u benoemd heeft tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

Mevrouw De Jongh

U kwam hier voor uw zwager, maar nu zit u zelf ineens op de eerste rij!

Uw lijstje van vrijwilligersfuncties dateert al vanaf 1979! U werd toen bestuurslid bij "Mastlands Fanfare". In 1987 legde u uw bestuursfunctie neer maar sindsdien kan de vereniging, die na een fusie verder ging als Binnenmaas Fanfare Orkest "Da Capo", nog steeds op u rekenen als een enthousiast vrijwilliger die de muziekbibliotheek verzorgt (erg belangrijke taak) en u verkoopt loten en cd's voor de vereniging. Van 1984 tot 2009 was u vrijwilligster bij de Openbare Basisschool De Vlashoek in Westmaas. De school kon altijd op uw hulp rekenen bij veel activiteiten zoals musicals, sinterklaas- en kerstfeest, handvaardigheids- en computerlessen. Maar daarnaast coördineerde u ook het overblijven en de schoolreisjes. Maar u had nog tijd over, van 1985 tot 2005 was u ook nog vrijwilliger bij de IJclub Westmaas en verrichtte allerlei hand- en spandiensten. Sinds 2012 bent u lid van de Diaconie en lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nieuwland in Westmaas.

Dit alles, mevrouw De Jongh, heeft de Koning doen besluiten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw De Clerck

U bent de jongste decoranda die ik vandaag naar voren mag vragen. Ik ben daar stiekem erg trots op dat u op deze leeftijd al kans heeft gezien u zoveel jaren en uren in te zetten voor de samenleving!

Vanaf 2003 bent u een belangrijk vrijwilligster bij de Christelijke Basisschool De Bron in Numansdorp. U bent coördinator van de overblijfgeregeling van de school, u verzorgt hiervoor de administratie en de financiën. Dit is een hele klus waar de leerlingen geen weet van hebben en dat komt vooral door uw inspanning hiervoor. Sinds 2005 bent u ook organisator van de verkeersbrigadiers. Dit is een groep van ca. 40 personen. U zet zich in met hen om dagelijks honderden kinderen veilig te helpen oversteken. U geeft les aan de brigadiers, u organiseert oefeningen, maakt roosters, zorgt dat de brigadierstassen op orde zijn etc.

Mede hierdoor heeft u ervoor gezorgd dat de school het label "School op Seef" heeft gekregen. Daarnaast ziet u nog kans om ca. 70 uur per jaar als collectant langs de deuren te gaan voor diverse goede doelen organisaties.

De Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Gefeliciteerd!

De heer Van Steensel

Zonder u zou de prachtige Laurentiuskerk in Mijnsheerenland er heel anders uitzien. Sinds 1984 bent u vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Mijnsheerenland. Eerst als mede-koster, vanaf 1995 werd u ook mede-beheerder van het gebouw De Pastorije en sinds 2005 fungeert u als coördinator van de kosteren en beheerders en bent u het aanspreekpunt voor rouw- en trouwdiensten. En of het nog niet genoeg is, verricht u ook nog schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vorig jaar mocht de gemeente Binnenmaas de Lintjesregen in de Laurentiuskerk organiseren en ik heb begrepen dat uw hulp hierbij ook van grote waarde was. Als men aan de Laurentiuskerk denkt, denkt men u er direct bij. U bent altijd bereid te helpen en er te zijn indien het nodig is. Daarnaast bent u sinds 2005 vrijwilliger bij Tafeltje-Dekje en zingt u vanaf 2010 uit volle borst mee bij het Shantykoor Hoeksche Waard waar ze ook op uw steun kunnen rekenen met opbouwen van het podium en klaarzetten van materialen bij oefenavonden. Terecht heeft de Koning dan ook besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

De heer Van der Sluijs

Tja mijnheer Van der Sluijs. U bent dus hier omdat u o.a. aanvrager bent van de Koninklijke Onderscheiding voor de heer Van Steensel. Dus u dacht vanochtend: hopelijk heeft de heer Van Steensel niks door als hij door mij hiernaartoe wordt meegenomen en u dacht dat daarna uw taak volbracht was. En nu zit u ineens zelf tussen alle gedecoreerden!

En dat u dit meer dan verdient om hier tussen te zitten zal iedereen begrijpen als ik uw rijtje met vrijwilligersfuncties ga opsommen:

U begon in 1979 als ouderling van de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland. Van 1983 tot 2004 heeft u verschillende bestuursfuncties gehad voor de atletiekvereniging Spirit in Oud-Beijerland. In 1993 werd u penningmeester van de Oranjevereniging Prinses Juliana in Oud-Beijerland.

In 2001 tot afgelopen december was u bestuurslid voor het CDA Binnenmaas. U bent zelfs een tijdje vice-voorzitter én penningmeester tegelijk geweest. Ook was u voor de laatste verkiezingen voorzitter van de vertrouwenscommissie die als taak had de kandidatenlijst van het CDA Hoeksche Waard samen te stellen.

Van 2012 tot 2015 was u secretaris van de Seniorenadviesraad Binnenmaas. Van 2012 tot heden bent u scriba van de Protestantse Gemeente Mijnsheerenland en tevens bent u

secretaris van het Comité Dak voor het Dorp Mijnsheerenland. Dit comité zamelt geld in voor een nieuw dak voor de Laurentiuskerk.

Ik heb eens grofweg opgeteld hoeveel vrijwilligersuren u al voor de samenleving heeft klaargestaan: dat zijn bijna 28.000 uren! Daarom heeft de Koning ook besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd met deze verdiende benoeming.

De heer Hattink

De vergadering voor de oprichting van een dorpsraad waarvoor u hierheen kwam, gaat vandaag niet door ☺

U bent een vrijwilliger in hart en nieren voor de Hoeksche Waard, met name in uw woonplaats Maasdam. Ik denk dat als ik uw lijst met vrijwilligerstaken bekijk u een bekende Maasdammer bent!

Want u begon al in 1985 als bestuurslid en later lid van de Raad van Toezicht van de voormalige Algemene Woningbouwvereniging Maasdam, die later is opgegaan in Woningstichting De Maashoek. U heeft dit 25 jaar gedaan!

Van 1990 tot 1994 was u lid van de ouderraad van de Openbare Basisschool De Brug in Maasdam en was u tevens instructeur van de Jeugd-EHBO. Ook bent u 6 jaar vrijwilliger geweest van de Speelweek in Maasdam.

Vanaf 1999 tot heden bent u vrijwilliger en penningmeester van Oranjevereniging Prinses Irene in Maasdam. De Oranjevereniging die er jaarlijks voor zorgt dat het een groot feest is in Maasdam. U bent 14 jaar penningmeester geweest van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasdam-Puttershoek. Dan bent u al 13 jaar vrijwilliger bij Tafeltje Dekje, afdeling Binnenmaas en dan noem ik uw laatste vrijwilligersfunctie: al 3 jaar vrijwilliger en intussen penningmeester van Stichting Duyvesteyn in Maasdam. Deze stichting beheert sporthal Duyvesteyn, die zo'n belangrijke functie voor het kleine dorp heeft. U heeft gezorgd voor de oprichting van de stichting en het behoud van deze sporthal voor het dorp. Ik denk dat alle inwoners van Maasdam u hier dankbaar voor zijn. Maar ook de Koning is hier blij mee, want hij heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

De heer Kamp

U was geheel voorbereid om van gedachten te wisselen voor subsidiemogelijkheden van de Poldersche Molen. Dat overleg moet even wachten.

Ook ú heeft een lange lijst met mooie vrijwilligersfuncties. In het advies van het Kapittel paste het net op 1 A4-tje.

Ik ga een poging doen om het kort samen te vatten.

U begon in 1993 als vrijwilliger bij de Burgemeester Van Bommelschool in Heinenoord, in buurtschap de Mollekade. U was voorzitter van de medezeggenschapsraad. Toen de kleine school werd bedreigd met sluiting vanwege het lage leerlingaantal heeft u zich heel erg ingespannen om de school open te houden, en dat is gelukt!

U bent bijna 5 jaar raadslid geweest van de voormalige gemeente Binnenmaas. En u was politiek actief voor de VVD Binnenmaas als bestuurslid en steunfractielid.

U bent al 12 jaar vrijwilliger bij de Stichting Ilula Orphan Program Nederland. U helpt bij de rommelmarkten om geld in te zamelen voor de Stichting.

Al 11 jaar bent u bestuurslid van de Stichting Molens Binnenmaas. Eerst 10 jaar vice-voorzitter en sinds de laatste 1,5 jaar bestuurslid. U bent o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud van vele mooie molens, die de Hoeksche Waard rijk is.

U bent 5 jaar voorzitter geweest van Stichting Welzijn Binnenmaas. Deze stichting organiseerde het sociaal-cultureel werk en het jongerenwerk in de dorpen van voormalig Binnenmaas.

Dan heeft u nog 3 vrijwilligersfuncties bij mooie zorginstellingen:

- bij zorginstelling 't Huys te Hoecke in Puttershoek, waar u graag een stukje gaat lopen met de bewoners die dat alleen niet meer kunnen en u bezorgt het blad "Zorgwaardigheden";
- bij zorginstelling Maasheim in Puttershoek. Ook daar wandelt en fietst u met de bewoners;
- en dan heeft u ook nog tijd over om met de bewoners van zorginstelling Gemiva in Puttershoek een stukje te wandelen of te fietsen.

Ik denk dat de bewoners altijd uitkijken naar uw wekelijks bezoek.

Ik ben dan ook blij dat de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

De heer Honders

U heeft niet alleen een aansprekende staat van dienst als vrijwilliger maar u heeft ook een bewonderenswaardige staat van dienst in uw werkfunctie gehad.

Deze toelichting zal daarom ook iets langer worden. De volgorde qua jaren gaat ook wat door elkaar heen.

Ik ga beginnen met uw werkzaamheden voor de RET. U begon in 1971 bij dit gemeentelijk vervoersbedrijf Rotterdam als bankwerker en elektricien. U klom daarna op tot eerst groepschef van de bankwerkers, toen directieadviseur en u eindigde uw carrière bij de RET als coördinator meldpunt integriteit. U was de eerste integriteitsfunctionaris bij de RET en u vervulde een pioniersfunctie in een weerbarstige organisatie (zoals de voormalig directeur dit omschrijft). U ontwikkelde zelf een systematisch integriteitsbeleid en trad regelmatig op als intermediair tussen de directie, de politie, de regionale

inlichtingendienst en particuliere recherchebureaus. Hierbij stond u ook bloot aan bedreiging en intimidatie, maar gesteld wordt dat u deze complexe functie op voortreffelijke wijze heeft uitgevoerd. In 2005 bent u vervroegd met pensioen gegaan. Maar stilzitten was voor u geen optie. U werd in 2006 wethouder bij de voormalige gemeente Cromstrijen tot 2010 en aansluitend werd u wethouder bij de voormalige gemeente Korendijk tot 2018. De politiek zat u al vroeg in het bloed. In 1972 werd u raadslid en later wethouder bij de Rotterdamse deelgemeente Charlois. U bent 10 jaar lid geweest van de commissie 4-mei herdenking Rotterdam. U was vrijwilliger bij het "Preventieproject Zuidplein". U zette zich in voor een veiligere omgeving van het Zuidplein met dit team.

U bent 5 jaar lid geweest van de Raad van Beheer van het Sportfondsenbad Zuid in Rotterdam. Ook bent u 5 jaar voorzitter geweest van de Molenstichting Binnenmaas. Daarnaast bent u 8 jaar raadslid geweest van de voormalige gemeente Binnenmaas. Vanaf 1998 tot heden bent u vrijwilliger en actief lid van de PvdA. U maakte zich voor de partij bijzonder sterk voor politieke integriteitsvraagstukken en onderzoeken. U leverde een bijdrage aan de Bestuursacademie Nederland en gaf landelijk cursussen over integriteit aan aantredende raadsleden en openbaar bestuurders. U was betrokken als auteur en redacteur bij het tijdschrift Lokaal Bestuur en u ontwikkelde het "Integriteitsspel". Tenslotte bemiddelt u op verzoek van het partijbestuur bij lokale conflicten.

Dit zijn activiteiten voor de PvdA op landelijk gebied, maar ook voor de PvdA Hoeksche Waard zette u zich in, onder andere voor intergemeentelijke samenwerking. U gaf cursussen aan lokale bestuurders en aantredende raadsleden. Bovendien was u één van de initiatiefnemers van de Ombudscommissie PvdA in de gemeente Hoeksche Waard. En dan staat er tussen de lijst van alle mooie verdiensten nog een regeltje dat u vrijwilliger bent geweest bij de voetbalvereniging De Musschen in Rotterdam-Zuid, alleen kan men hier de jaartallen niet meer van achterhalen. Wellicht valt deze vrijwilligersfunctie ook wat weg ten opzichte van de andere functies, maar ik hoop dat u er nog mooie herinneringen aan heeft.

In 1984 kreeg u van de Gemeente Rotterdam al de mooie Wolfert van Borselenpenning uitgereikt voor uw vrijwilligerswerk.

Nu mag ik u – mede op basis van de grootstedelijke en nationale uitstraling en betekenis van uw mooie werkzaamheden – mededelen dat de Koning heeft besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

Mevrouw Kleijwegt

U bent een zeer trouwe vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Mijnsheerenland. Al sinds 1970 bent u hier vrijwilliger en sinds 2008 tot nu toe bent u bestuurslid van de Protestantse Gemeente. Dat is al 49 jaar vrijwilligerswerk!! Maar eigenlijk begon het al toen u als klein meisje met uw vader mee ging om de kerkbalans rond te brengen en op te halen. U bent ouderling en vertegenwoordigt uw gemeente bij de landelijke kerk. Daarnaast gaf u les aan de Zondagsschool, organiseerde u jeugdkampen en speciale diensten voor kinderen. Ik heb begrepen dat de kinderen u allemaal "tante Toos" noemden.

U heeft een groot gezin met 6 kinderen. Maar daar was nog plaats voor Sem. Die heeft u 2 jaar lang liefdevol opgevangen nadat zijn pleegmoeder was overleden. Gelukkig komt Sem nog graag bij jullie thuis en heeft hij mooie ervaringen opgedaan op de boerderij. Al met al heeft de Koning besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau! Gefeliciteerd.

De heer Van der Beek

U bent vanochtend gestart met een heerlijk oranje-ontbijt heb ik begrepen om alvast in de stemming te komen.

U weet alles van koeien en melk las ik! U heeft tot uw VUT-leeftijd gewerkt bij FrieslandCampina. U was van mening dat onderlinge contacten tussen de melkproductie door erg belangrijk waren voor een goede werksfeer, dus werd u voorzitter van de personeelsvereniging. Ook heeft u meegewerkt aan het gedenkboek "Een zee aan melk en emoties". Dit boekje geeft een beschrijving van de ontwikkeling van de fabriek in Maasdam van 1932 tot 2004.

Tijdens uw drukke baan had u tijd om als vrijwilliger in 1981 te beginnen bij de Christelijke Gereformeerde Ichtuskerk te 's-Gravendeel. U heeft werkelijk alle functies binnen de kerk vervuld. U begon als diaken, werd toen ouderling, later wijkouderling en dat bent u momenteel nog steeds. U was penningmeester van het kerkkoor, lid van het Zendings- en Evangelisatieteam, lid van de Activiteitencommissie, hoofd van het EHBO team en notulist van de kerkenraad.

Maar ook had het Hervormde Kerkkoor in 's-Gravendeel uw hulp nodig en zo bent u 4 jaar voorzitter geweest van dit koor.

Voor al deze vrijwilligersuren voor de samenleving heeft de Koning besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd!

Mevrouw Goos

U bent vrijwilliger in hart en nieren in de zorgsector! Zo bent u al bijna 22 jaar vrijwilliger bij verzorgingstehuis 't Huys te Hoecke in Puttershoek. U zet zich voor diverse activiteiten in. U kookt bijvoorbeeld om de 2 weken diverse maaltijden voor een gezamenlijk project, u fungeert als gastvrouw, verleent palliatieve zorg, verzorgt wekelijks de schilderurtjes voor de bewoners en ondersteunt bij diverse activiteiten. U heeft dan ook nog tijd om vrijwilliger te zijn bij het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard. U bent daar al vanaf 1999 vrijwilliger en ook nog 12 jaar bestuurslid geweest. U coördineerde de sociale hulp. Tevens was u teamleider en coördinator van de Welkom Winkel. Sinds 2000 regelt u de bijzondere vakanties en bent u ook actief bij de organisatie van de jaarlijkse boottocht.

Maar uw kookkunsten (bijzonder dat u dat zo goed kan voor grote groepen ook) worden door u ook ingezet voor Nivon Natuurvrienden. Tijdens vakanties van senioren in de speciale Nivon-huizen verzorgt u de maaltijden (soms wel voor 80 personen!) en daarnaast heeft u de zorg voor de financiële administratie ervan. Van vroeg in de ochtend tot laat in de avond bent u in de keuken te vinden en zorgt u ervoor dat het de gasten aan niets ontbreekt! Ik heb begrepen dat het voor u als vrijwilliger het mooiste is als alle gasten u een applaus geven na afloop voor de goede verzorging.

Ik hoop dat u nog lang zal kunnen genieten van het applaus maar ben ook blij dat de waardering voor al uw werkzaamheden door de Koning zijn gezien, hij heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd!

De heer Jongeneel

De Protestantse Gemeente Mijnsheerenland heeft veel trouwe vrijwilligers, ik heb uw collega's hiervoor al in het zonnetje mogen zetten, maar nu is het de beurt aan u. Want ook u bent sinds 1982 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Mijnsheerenland. U bent verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Ik kan u vertellen dat dit een hele klus is voor 500 leden! Alle mutaties binnen de ledenadministratie worden door u verwerkt. Ook de nieuwe wet op de AVG heeft u hoofdbreken gekost om alles volgens de wet op te zetten. Daarnaast bent u in totaal 11 jaar lid geweest van de kerkenraad in de functie van scriba. Voor de kerkenraad is de scriba onmisbaar, u verzorgt de notulen, roept de kerkenraad en de moderamen bijeen. Maar u was ook verantwoordelijk voor de doopdiensten en de bevestigingsdiensten van ambtsdragers. Deze functie heeft u ongeveer 16 uur per week gekost. Verder bent u redactielid van het kerkblad.

U bent een onmisbaar vrijwilliger van de Protestantse Gemeente Mijnsheerenland. De Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd!

De heer Heij

Een geheimpje komt in de beste families voor en ik ben van mening dat dit ook mag als het goed bedoeld is. Want uw echtgenote heeft op 27 maart 2018 het aanvraagformulier voor de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding voor u ingediend en tot vandaag heeft ze dit geheim weten te houden. Ik weet zeker dat u het kan waarderen van uw echtgenote dat zij een geheim voor u heeft bewaard! Maar daarnaast hebben ook vrienden de rol goed meegespeeld, want u was onderweg naar Valkenburg, maar maakte een onverwachte tussenstop in Alcazar!

In 1985 werd u voorzitter van de ouderraad van de basisschool De Kriekenhof in Oud-Beijerland. Deze functie heeft u 9 jaar vol overgave verricht. Van 1998 tot 2010 was u secretaris van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente De Open Hof. U heeft bijgedragen aan de fusie van twee geloofsgemeenschappen waarbij een kerkgebouw moest worden verkocht. Dit is een hele klus geweest! U was betrokken bij het beheer en onderhoud van de kerk. Ook gaf u leiding aan de kosters.

Vanaf 2010 tot heden bent u veiligheidscoördinator van De Open Hof. U heeft een Arbo-plan opgesteld stelt jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatierapport op.

Daarnaast bent u vanaf 2012 voorzitter van het Interkerkelijk Koor Keruchma in Oud-Beijerland. Hier besteedt u wekelijks gemiddeld 10 uur aan.

Alles bij elkaar optellend heeft de Koning besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor de ruim 34 jaar die u zich al inzet voor de samenleving. Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw van Schaick

Uw lijstje met vrijwilligersfuncties is niet zo heel lang, maar wat wel enorm lang is, is het aantal jaren dat u zich als vrijwilliger inzet! Al vanaf 1977 (dus al ruim 41 jaar!) bent u lid en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging afdeling Numansdorp. U bent inzetbaar bij vele activiteiten. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi slaat u niet vaak over zoals ik begrepen heb. Ze kunnen altijd rekenen op uw medische ondersteuning als dat nodig is.

Vanaf 1983 bent u vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard. U was helper bij de Colonne en intaker bij bijzondere vakanties en landelijke projecten. Mede dankzij uw inzet waren vakanties voor mensen die hulp nodig hebben, mogelijk. Een dankbare taak vervult u hierbij.

Ook namens het Rode Kruis bent u vrijwilliger bij diverse evenementen.

Ik hoop, mevrouw Van Schaick, dat het u nog lang gegeven mag worden dat u vrijwilliger kan blijven voor deze 2 mooie organisaties!

De Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!
Gefeliciteerd!

Mevrouw Korbijn

Ook als vrijwilligers heb je collega's, dat blijkt maar weer, want u, mevrouw Korbijn, heeft bijna dezelfde staat van vrijwilligersdienst als mevrouw Van Schaick. Zelfs de jaartallen verschillen nauwelijks. Ook u begon in 1977 als vrijwilliger bij de EHBO-vereniging, afdeling Numansdorp en ook u bent vaak inzetbaar bij evenementen. U was alleen al 1 jaar eerder vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard, namelijk al vanaf 1982. U was helper en staflid bij de Colonne. Verder was u administrateur en teamleider opvang en verzorging bij de afdeling Cromstrijen. U was ook intaker bij bijzondere vakanties en teamleider bevolkingszorg van het district Zuid-Holland. Sinds 2012 bent u voor het Rode Kruis inzetbaar bij diverse evenementen om hierbij ondersteuning te geven aan de zorgkant.

De Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding.

De heer De Jongste

Ik heb de 2 voorgaande dames voor u laten gaan, want een oud gezegde zegt: "de dames gaan voor". Maar naast uw werk ziet u ook al vanaf 1978 kans om lid en vrijwilliger te zijn bij de EHBO-vereniging, afdeling Numansdorp. U begeleidde van 1980 tot 1987 grootschalige oefeningen gericht op het verbeteren van de competenties van EHBO'ers. Een belangrijke taak om altijd up-to-date te blijven en juist te handelen indien nodig.

Momenteel bent u net als mevrouw Van Schaick en mevrouw Korbijn inzetbaar als EHBO'er bij diverse evenementen.

Bij het Rode Kruis waren uw taken beduidend anders. U bent 13 jaar bestuurslid geweest bij het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard. Daarnaast was u inzetbaar als helper bij het geneeskundig peloton en bij de Colonne en bent u sinds 2012 coördinator van de evenementenhulp.

Voor al deze mooie werkzaamheden en uw inzet is de samenleving u zeer dankbaar en heeft de Koning besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd!

De heer Moret

Via Numansdorp gaan we naar Strijen, naar de heer Moret. Geboren en getogen in Strijen. Naast dat u er uw hele leven al woont kent ook bijna iedereen uit het dorp u van de vrijwilligerstaken die u verricht.

Want u begon zelfs al in 1973 als vrijwilliger bij de Internationale beweging Youth for Christ. U gaf bijbelstudieles en was een gesprekspartner voor jongeren. Maar dat was

nog niet genoeg. U bouwde zelfs een heuse muziekstudio waar u muziekavonden organiseerde voor de jongeren. Mooi! Dit heeft u ruim 15 jaar gedaan.

Vanaf 2001 tot heden bent u vrijwilliger van de Hervormde gemeente Strijen met ruim 2600 leden! Vanaf het begin tot heden bent u ouderling. Maar daarnaast vervult u nog vele andere taken bij de kerk. U bent lid van de Evangelisatiecommissie, de jeugdcommissie en de zendingscommissie. U beheert de website, verzorgt de kopij voor de Kerkbode, organiseert gebedsbijeenkomsten en tussendoor legt u ook huisbezoeken af. En dan weet u ook nog tijd te vinden om jaarlijkse Alpha cursussen te initiëren waarin aan de deelnemers uitleg wordt gegeven over het christelijk geloof.

Als ik uw uren, die u wekelijks besteedt aan al dit werk, optel, dan bent u niet veel thuis, mijnheer Moret, en staat u dagelijks vele uren klaar als vrijwilliger voor de kerkelijke samenleving in Strijen.

Dat is Zijne Majesteit de Koning ook niet ontgaan en daarom heeft hij besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

De heer Tijsmans

Tja, komt u hiernaar toe voor een uitreiking voor een goede vriend, en nu zit u zelf hier! Met u ga ik geen sprintje trekken, dat verlies ik geheid van een atletiek-man in hart en nieren.

Het is voor mij onmogelijk volledig te zijn in de opsomming van uw vrijwilligerstaken en bestuursfuncties. Ik wil dat even van te voren gezegd hebben. Want uw staat van dienst is zo groot dat alles opnoemen qua tijd niet haalbaar is. Wel ga ik proberen het zo overzichtelijk mogelijk voor een ieder te vertellen.

Uw verdiensten voor de atletiek in Nederland begon al in 1965, bijna 55 jaar geleden. U was van 1965 tot 1968 wedstrijdsecretaris bij Atletiekvereniging De Trekvogels en van 1971 tot 1985 bestuurslid bij Atletiekvereniging Sparta.

Uw kwaliteiten vielen al snel op bij de bestuurders van District West II van de Atletiekunie. Van 1974 tot 1979 was u bestuurslid met de portefeuille technische zaken en tevens voorzitter van de Districts Technische Commissie. En in 1979 werd u voorzitter van het Districtsbestuur.

Tegelijk werd u namens het Districtsbestuur afgevaardigd naar de landelijke Atletiekunie. Ook binnen deze landelijke unie hebt u zich op vele terreinen verdienstelijk gemaakt.

U was eerst lid van de Notulencommissie en lid van de Vaste Commissie Algemeen Beleid.

Daarna werd u lid van de commissie Financiën en Beleid en weer daarna lid van de Structuurcommissie, de strategische denktank van de Atletiekunie, die de overgang naar een landelijke organisatie zonder districten heeft voorbereid en uitgewerkt.

Na dit lidmaatschap werd u docent juryopleidingen en beoordelaar. Dit deed u van 1997 tot 2013. U werd tevens lid van de werkgroep juryopleidingen. Deze werkgroep ontwikkelde de cursussen voor alle mogelijke juryfuncties binnen de Atletiekunie. In 2013 ging Atletiekunie, in opdracht van de NOS*NSF over op een ander opleidingsmodel, waarna de werkgroep werd opgeheven.

U heeft, volgens de Atletiekunie, in de ruim 35 jaar zo'n 3.000 tot 4.000 juryleden opgeleid en bijgeschoold.

En dan had u ook nog tijd over om van 2006 tot 2017 de functie van technisch gedelegeerde te vervullen. Samen met de andere technisch gedelegeerden vormde u een groep wedstrijdofficieel, die onder andere erop toezag dat de Nederlandse Kampioenschappen volgens de richtlijnen en de regels van de Atletiekunie verliepen. Tot slot kan ik nog melden, dat u sinds 2008 tot heden lid bent van de Commissie Wedstrijdreglement.

Vooraf door de nationale en soms zelfs internationale uitstraling en betekenis van uw, voor de Atletiek, uitgevoerde werkzaamheden ben ik verheugd u te mogen mededelen dat de Koning heeft besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

De heer Geluk

Uw naam straalt al zoveel betekenis uit, maar uw respectabele leeftijd van 84 jaar (bijna 85) is zeker het noemen waard gelet op de activiteiten die u nog steeds verricht.

U begon in 1963 als organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Mookhoek. Dit heeft u 25 jaar gedaan. In 1990 werd u organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Cillaarshoek. Ook hier bediende u zelfs 26 jaar het orgel bij kerkdiensten, bruiloften en begravenissen. Bij beide kerken was u gemiddeld 10 uur per week bezig met de voorbereidingen en met het bespelen van het orgel.

Ik ben altijd gefascineerd welk prachtig geluid uit zo'n geweldig groot orgel in de kerk komt en het lijkt me voor een organist zoals u bent, altijd weer spannend om dit op de juiste manier te doen.

2 jaar geleden heeft u een klein stapje terug gedaan en nu bent u lid van de organistengroep van de Grote Kerk in Strijen. U bent nog steeds actief bij kerkdiensten, bruiloften en begravenissen, maar het aantal uren is iets afgenomen. Een verstandig besluit, denk ik, na 53 jaar wekelijks zoveel werk te hebben verzet!

Ik kan u mededelen dat de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw Zwanenburg

U kwam naar Alcazar voor een workshop voorlezen, maar nu ga ik proberen u zo goed mogelijk voor te lezen.

U bent een bekende Zuid-Beijerlander volgens mij, want door uw vrijwilligersfuncties kan u niet onopgemerkt door Zuid-Beijerland lopen.

U begon in 1969 en u bent nu nog steeds als vrijwilliger verbonden aan de Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland. U was daar jeugdclubleider en was lid en scriba van de kerkenraad. Tevens was u secretaris van de taakgroep pastoraat. En u helpt nog steeds bij de kindernevendienst en u legt huisbezoeken af aan ouderen en zieken.

In 1973 begon u ook als vrijwilliger bij de Bibliotheek in Zuid-Beijerland. U bent daar adviseur, verricht diverse administratieve werkzaamheden en u bent betrokken bij de aanschaf van nieuwe boeken en begeleidt scholen bij hun bezoek aan de bibliotheek.

Van 1977 tot 1992 was u vrijwilliger bij het Rode Kruis. Onder andere was de jaarlijkse kerstviering bij dagopvang De Stoof een jaarlijks terugkerende activiteit. En u ondersteunt nog steeds patiënten in de dagopvang en bent altijd bereid te helpen bij diverse activiteiten.

Vanaf 2002 bent u maaltijdbezorger voor tafeltje-dekje van woonzorgcentrum Heemzicht.

En dan heeft u ook nog kans gezien om 3 jaar secretaris van de Zangvereniging Hosanna te zijn!

Ik ben dan ook blij dat al uw vrijwilligerstaken onder de aandacht zijn gebracht en de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd!

De heer Koffijberg

Niet uw schoonzoon krijgt vandaag een prijs zoals u vanochtend dacht, maar u valt zelf in de prijzen!

En als ik benoem wie de jongste decorandus vandaag is, volgt natuurlijk ook de mededeling wie de oudste decorandus is. Mijnheer Koffijberg, met uw zeer respectabele leeftijd van 85 jaar bent u al bijna 47 jaar actief bij eerst de Gereformeerde Kerk de Thomaskerk en vanaf 2010 (na de fusie) de Protestantse gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland. Omdat u veel kennis van techniek heeft, viel het beheer van de geluidsinstallatie tijdens de wekelijkse erediensten, de rouw- en trouwdiensten onder uw hoede. Ook zorgde u ervoor dat de kerktelefoon goed functioneerde. Dat was tot de jaren 90 zelfs voor soms 3 kerkdiensten op een zondag. U was dan de gehele dag in de kerk te vinden om alles goed te laten verlopen. Intussen is er gelukkig een team van vrijwilligers actief om dit alles in goede banen te leiden en u bent tot op heden nog steeds actief als vrijwilliger in dit team.

U bent in het begin ook nog 4 jaar ouderling geweest.

En het mooie is dat De Open Hof ook regelmatig op u en uw vrouw mag rekenen als het gaat om gastheer en gastvrouw te zijn tijdens ontmoetingsuren in de kerk. Fijn dat u dit samen nog kunt doen! De Open Hof eindigt dan ook haar ondersteunende brief dat zij grote bewondering en waardering voor uw werk als vrijwilliger heeft!

De Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

Mevrouw Waardenburg

U ging vandaag een dagje naar De Keukenhof begreep ik, alleen moesten de kaarten in Alcazar worden opgehaald..... Ik vrees dat De Keukenhof op een andere dag gepland moet worden!

U bent een vrijwilliger die een lange staat van dienst heeft in de zorg. In 1988 werd u vrijwilliger in verzorgingshuis Open Waard in Oud-Beijerland. U verzorgde de koffie voor de patiënten en assisteerde bij activiteiten. Tegelijkertijd was u vrijwilliger bij de oppascentrale voor kinderen met een beperking van de Sociaal Pedagogische Dienst. U paste op om de ouders te ontlasten. Maar u kon er nog een taak bij hebben vond u en zo begon u in 1989 lid van de Werkgroep Graag Gedaan van de Stichting Samenleving Oud-Beijerland. U bood hulp aan ouderen en eenzame mensen, u bezocht ze, deed de boodschappen en begeleidde hen naar het ziekenhuis. In 2001 werd u vrijwilliger bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, een zware, maar dankbare taak. Deze voorgaande taken heeft u langzaam afgebouwd en vanaf 2013 tot heden bent u "alleen" nog vrijwilliger bij De Gravin in Oud-Beijerland. U zet zich wekelijks in voor een woongroep van dementerende ouderen. Ik hoop dat u dit nog lang mag blijven doen.

Al deze mooie vrijwilligerstaken zijn niet onopgemerkt gebleven. De Koning heeft dan ook besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Eijsvogel

Vanaf 2005 bent u vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Binnenmaas. U bezoekt regelmatig gasten van de Zonnebloem en geeft ze persoonlijke aandacht. U haalt en brengt gasten voor activiteiten en helpt tijdens die activiteiten. Tijdens vakantieweken van de Zonnebloem helpt u bij allerlei huishoudelijke hand- en spandiensten.

Ook bent u al ruim 20 jaar vrijwilliger bij Zorgwaard. Ik heb begrepen dat de avond-4-daagse uw favoriete vrijwilligerstaak is voor bewoners van Zorgwaard.

Ruim 10 jaar was u vrijwilliger bij Welzijn Hoeksche Waard. U verzorgt de winterkost en de bingo-middagen.

Vanaf 1972 tot heden bent u bestuurslid van Badmintonvereniging De Tunnel in Heinenoord. Deze vereniging bestaat nu bijna 52 jaar, waarvan u dus al bijna 47 jaar bestuurslid bent. Ik kan wel zeggen dat dit als bestuurslid wel heel erg lang is!

Vanaf 2009 bent u ook nog eens vrijwilliger bij Stichting Roemenië Solidair. Deze stichting stelt zich als doel arme mensen in Roemenië te helpen door er kleding en spullen te brengen. Met een aantal mensen zijn jullie het hele jaar door bezig dit in te zamelen en dit gaan jullie 2 keer per jaar wegbrengen. Ik denk dat het erg dankbaar is om je hiervoor in te zetten.

De Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw van Antwerpen

Vanaf 1983 tot heden bent u een trouw vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Strijen. U bent altijd beschikbaar om de supporters en spelers in de kantine te voorzien van eten en drinken. Ook bij toernooien en evenementen bent u aanwezig.

In 1995 bent u secretaris geworden bij Zangvereniging Kunstmin in Strijen en vanaf 2010 bent u voorzitter. Maar u beperkt zich niet alleen tot de werkzaamheden als voorzitter, u bent betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse uitvoeringen en diverse concertreizen.

Maar u zag nog kans om een 3^e vrijwilligerstaak erbij te gaan doen, sinds 2014 bent u vrijwilliger bij De Hoge Weide in Strijen. Ook daar bent u van de catering: u serveert maaltijden meer uit en verricht allerlei werkzaamheden in het restaurant.

Ik ben blij u te kunnen mededelen dat de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

Mevrouw Lanser

Dames en heren, mevrouw Lanser is een zeer bijzondere en bewonderenswaardige vrijwilliger.

U was tot 1993 verpleegkundige van beroep maar moest helaas deze functie neerleggen vanwege de gevolgen die u ondervond door de erfelijke spierziekte FSHD waaraan u lijdt.

Maar dat betekende niet dat u geen activiteiten meer ondernam. U ging zich inzetten voor uw lotgenoten. Vanaf 1997 bent u vrijwilliger bij de Vereniging Spierziekten Nederland in Baarn. U bent contactpersoon voor leden met FSHD in de regio Zuid-Holland. Tevens bent u voorzitter van de diagnosewerkgroep FSHD en voorzitter van de patiëntengroep op het landelijk Spierziektecongres en bent u via de website voor ondersteuning bereikbaar voor alle leden met FSHD. U heeft bijgedragen aan onder andere het opstellen van een onderzoeksagenda vanuit patiëntenperspectief, het uitbrengen van een bedrijfsartsenbrochure, het up-to-date houden van het FSHD-

gedeelte van de website, het samenstellen van de patiënten-nieuwsbrief en u biedt individuele ondersteuning aan leden bij bijvoorbeeld trajecten van arbeidsongeschiktheid en de aanvraag van hulpmiddelen. U besteedt hier gemiddeld 25 uur per week aan. Maar in 2006 werd u ook nog vrijwilliger bij de FSHD Stichting in Wassenaar. Deze stichting heeft als doel het werven van fondsen om het wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van de spierziekte te financieren. In Nederland lijden ca. 3000 mensen aan deze zeldzame vorm van spierdystrofie. U begon als adviseur, later werd u bestuurslid en de laatste jaren bent u weer adviseur. U heeft veel acties ondernomen om geld op te halen voor onderzoek. Maar ook heeft u in België en Duitsland gesproken met lotgenoten en geholpen met het opzetten van soortgelijke stichtingen. Naast de 25 uur van de omvangrijke taak die ik hiervoor noemde, besteedt u hier ook ca. 15 uur per week aan.

Van 2008 tot 2015 was u lid van de overkoepelende patiëntenvereniging FSHD Europa. Maar ik ben nog niet klaar. Want sinds 2014 zet u zich ook nog in voor het Prinses Beatrix Spierfonds. U stond aan de wieg van een campagne die inmiddels € 125.000,00 heeft opgeleverd voor wetenschappelijk onderzoek. U schreef zelfs 2 boekjes waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de campagne.

Mede door uw inzet is in juli 2018 een speciale FSHD Polikliniek in het Radboud UMC in Nijmegen geopend en zijn op uw initiatief zorgrichtlijnen tot stand gekomen. Deze richtlijnen zijn zo goed ontvangen door zowel patiënten als zorgverleners, dat deze vertaald worden naar het Engels voor internationaal gebruik.

U weet als geen ander een brug te slaan tussen de verschillende patiënten met de spierziekte FSHD en de brede groep van zorgverleners en onderzoekers. U bent onmisbaar voor de goede organisatie van zorg en onderzoek.

De waarderende ondersteunende brieven van bovengenoemde organisaties maar ook van artsen en patiënten zijn heel erg lovend en iedereen waardeert wat u –ondanks deze verschrikkelijke ziekte- allemaal doet voor medepatiënten en voor de wetenschap!

Ik ben dan ook zeer verheugd u te kunnen mededelen dat de Koning heeft besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau! Gefeliciteerd met deze prachtige welverdiende onderscheiding!

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van het officiële gedeelte. Vanaf vandaag heeft gemeente Hoeksche Waard er terecht 27 trotse decorandi bij! Ik hoop dat u allen dit trotse gevoel nog lang bij u mag dragen en dat u deze dag niet snel zal vergeten.

Alle aanwezigen nodig ik nu graag uit voor een hapje en een drankje in het achterste gedeelte van deze zaal. Daar kunt u zo meteen de gedecoreerden ook gelukwensen. Hen verzoek ik nog even in de zaal achter te blijven voor het maken van een groepsfoto.